

## IRAK NU: IS ER LEVEN

**"Vluchten kunnen we niet. Welk land wil er nu een Irakees opvangen? We zijn tóch allemaal terroristen, hè?" Twee jaar na de Golfoorlog ging verslaggever Filip Van Zandycke naar Bagdad, waar hij praatte met de onderdanen van 'big brother' Saddam Hoessein. "Vroeger waren we gastvrij, nu zijn we altijd op onze hoede. Want Saddam waakt overal."**

Irak binnenkomen is zowel moeilijk als gemakkelijk. Op de Iraakse ambassade in België wordt slechts met mondjesmaat een visum uitgereikt. De Iraakse diplomaten in Brussel zitten met handen en voeten gebonden aan het ministerie van Informatie in Bagdad. Een fax versturen van Brussel naar Bagdad neemt meer dan twee weken in beslag. Maar uiteindelijk kom ik toch in het bezit van het begeerde visum.

De administratieve rompslomp op de ambassade staat in schril contrast met het passeren van de grensovergang tussen Jordanië en

Irak. Vanuit de Jordaanse hoofdstad Amman rijden er dagelijks twee bussen richting Bagdad. De 950 km die de beide hoofdsteden van elkaar scheidt, bestaat grotendeels uit woestijn. De trip neemt minstens een half etmaal in beslag. Als het van de douaniers afhangt, zijn westerlingen van harte welkom in Irak. Wanneer ik rond middernacht aan de Iraakse zijde van de grens sta, klinkt een welgemeend "Welcome to Iraq" uit de mond van verschillende beamten.

Meer zelfs: ik hoef niet eens aan te schuiven bij de ellenlange rij

# 'Hier lacht men niet, Saddam ziet u'

