

Mileševa Wings

witte engel, satellietheilige
zo stuurden ze jou in tijden van vooruitgang de hemel in
nog voor de maan werd ingepalmd door wapperende nationaliteiten
ruimteschepen zonder roer

alsof jij niet het heelal kende
zo stuurden ze jou in dagen van beschaving op vredesmissie
voor de Balkan natie per natie zou bloeden
door grenzeloze ego's in uniform

witte engel, satellietmartelaar
midden in de eeuwen heb jij alles gezien
lang voor het fresco waarin je woont
buitenaardse wezens paaide

alsof jij een kunstlichaam nodig had
zo plukten ze je weg uit het klooster van Mileševa
om de triomf van de Techniek te verfraaien
met vleugels uit Byzantium

witte engel, satellietjezus
in jouw ogen hebben de mirredraagsters gezien
dat de huid van de gekruisigde geen balsem meer hoefde
zijn graf leeg als de schedel van god

alsof jij niet de weg kende in de uitdeiningen van een mensengeest
zo gebruikten ze jou als boodschapper van hun schranderheid
terwijl de mirre nog geurt in het klooster van Mileševa
je kleed bedwelmd door adem van twee vrouwen

witte engel, satelliet Sava
midden in de ogen van hun zilte troost zie jij jezelf
een gekerfde struk waarvan het kruidige hars
de schedel van god vult met nuances