

dichtHAHA

Een rijmend reisverhaal met kijk op een dicht gedachtenvenster
&
een maskerade bij een weggedreven Balkan-cyclus



Zondag 26 april 2009 - 14 uur
in het activiteitencentrum van De Lork vzw,
Artesiëstraat 15, 1000 Brussel

“dichtHAHA” (een rijmverhaal)*

* Een rijmend reisverhaal met kijk op een dicht gedachtenvenster

Eva Vanhole & Tina Ameel van theatercollectief *zielduif* rijmen het theatraal reisverhaal 'venster op de wereld van de Balkan' in dichtvorm op het toneel.

Op zondag 26 april 2009, in het activiteitencentrum van De Lork vzw, Artesiëstraat 15, 1000 Brussel - van 14 uur tot 17 uur.

* Een maskerade bij een weggedreven Balkan-cyclus

Schrijver en dichter *Serge van Duijnhoven* (woonachtig te Brussel) tovert een cyclus gedichten - geschreven met het masker van Karadzic op - te voorschijn.

Deze cyclus verschijnt in het najaar en wordt gepubliceerd als een bundel 'Portretten'. Serge van Duijnhoven brengt deze maskerade op de bühne op zondag 26 april 2009, in het activiteitencentrum van De Lork vzw, Artesiëstraat 15, 1000 Brussel - van 14 uur tot 17 uur.

Een initiatief van www.hoedgekruid.be • hoedgekruid@gmail.com • 0471 63 91 89
in samenwerking met
www.delork.org • william.deraedt@delork.org
www.zinnema.be • welkom@zinnema.be

Verantw. uitg.: HoedGekruid vzw, P/O Jules Maloubaan 50 bus 1, 1040 Brussel • NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN AUB